

De half verscholen
van kleur
verschoten
gemarmerde map
zit vol.

Lege vellen
vertellen
grote verhalen
uit kleine
doosjes
op het
kastje
naast het bed,
weerspiegelen
onvervuld
verlangen
naar meer,
zonder haast
naar later.

Dit papier
hier
van jou
voor mij,
versneden en
verweven
van mij
voor jou.

Van een
gesloten
hoofdstuk

naar een
open
einde.